

In memoriam

19-11-2019

Personen uit de burgerlijke gemeente van Aagtekerke die door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Laurens Francke *17-9-1864 +8-11-1944

Laurens Francke werd op 17 september 1864 geboren in Domburg en was gehuwd met Johanna van der Weele. Hij was landbouwer en, zoals in die tijd wel vaker het geval was, huisslager. Hij was met zijn gezin voor het water vanuit Aagtekerke gevlucht naar Domburg. Bij het bombardement vanuit zee op 6 november vanaf HMS Warspite was hij niet op tijd in de kelder om te schuilen. Hij werd getroffen door een granaatscherf waardoor een arm werd afgerukt. Hij werd verpleegd in huize Irma en is als gevolg van zijn verwondingen op 8 november overleden. Hij is begraven in Domburg en zijn grafsteen is heden ten dage nog in goede staat terug te vinden op het kerkhof. De gevechten in en rond Domburg moeten hevig zijn geweest als we zien dat op de begraafplaats van Domburg een gedenksteen is geplaatst waarop de namen van 31 inwoners zijn vermeld die door gevechtshandelingen om het leven zijn gekomen.

Willemien de Visser *11-3-1881 +1-11-1944

Willemina de Visser-Wisse werd op 11 maart 1881 geboren in het buurtschap Mariekerke van de toenmalige gemeente Meliskerke. Haar ouders waren Samuel Wisse en Johanna Minderhoud. Zij woonde aan de Krommebaan, was gehuwd met Piet de Visser en zij hadden zes kinderen. Zij is op 1 november 1944 op 63-jarige leeftijd door oorlogsgeweld omgekomen in Domburg. Zij stond op die dag met haar dochter en kleinzoon, Ries de Visser, bij de bakker op 't Groentje in Domburg toen zij door een granaatscherf werd getroffen. Zij was op slag dood. Haar kleinzoon die op de arm van zijn moeder zat, zat onder het bloed, maar het ventje mankeerde niks. Zij ligt begraven in Domburg en haar grafsteen is heden ten dage nog in goede staat terug te vinden.

Jan Dekker *31-5-1913 +30-10-1944

Jan Dekker werd op 31 mei 1913 geboren op het boerenhof aan de Koekoeksweg 3 te Aagtekerke en is op 30 oktober 1944 omgekomen in Domburg. Hij was ongehuwd en werkte als landbouwer op het hof. Het gezin Dekker was door het onderwater zetten van Walcheren verdreven naar Domburg en had onderdak gevonden bij de familie Corré, die ook een café exploiteerde. In die periode vonden hevige gevechten plaats in en rond Domburg: vanuit zee, vanuit de lucht en over land lag het stadje onder vuur van geallieerde strijdkrachten. Commando's die in Westkapelle waren geland, rukten op om de bezetter van het eiland te verdrijven. In deze totale verwarring werd het huis waar het gezin Dekker verbleef getroffen door mitrailleurvuur vanuit een vliegtuig. Jan, die op een bovenverdieping van het huis verbleef werd hierdoor getroffen en raakte zwaar gewond. Hij wist nog naar beneden te komen waar hij in elkaar zakte en ter plekke overleed: eerst gevluht voor het water en nu omgekomen door mitrailleurvuur vanuit de lucht.

Stefanus van Keulen *08-08-1913 + 01-11-1944

Stefanus (Fanus) van Keulen is een van de vele burgerslachtoffers die vielen bij de bevrijding van Domburg op 1 november 1944. 's Avonds op die dag, toen het donker was, ging Fanus met zijn broer Jaap naar diens huis vlak bij de duinen bij de Hoge Hil om te kijken of de geiten nog leefden. Omdat ze beiden een sigaret in hun mond hadden, hebben de Duitsers vanuit de nog bezette duinen op hen geschoten. Fanus werd daarbij in zijn hoofd getroffen en was op slag dood. Zijn broer Jaap liet zich op de grond vallen en is een poos daarna weggekropen. Het lichaam van Fanus is die nacht daar blijven liggen en kon pas de volgende morgen opgehaald worden. Zijn vrouw was toen zwanger en moest de volgende dag het trieste nieuws aan hun kinderen vertellen.

Voor deze slachtoffers is op 1 november 2019 een gedenksteen onthuld bij het monument aan het Kalfhoeksepad te Aagtekerke.